

**Formanden:** Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse imod dette forslag, betragter jeg det som vedtaget. (Ophold). Det er vedtaget.

Den næste sag på dagsordenen var:

*Anden behandling af forslag til lov for Færøerne om rettens pleje.*

(Første behandling findes i tidenden sp. 1954, udvalgets betænkning i tillæg B. sp. 365).

Der var ikke stillet ændringsforslag.

Lovforslagets paragraffer og spørgsmålet om dets overgang til tredje behandling sattes til forhandling under ét.

Ingen bad om ordet.

Hermed sluttede forhandlingen.

*Lovforslagets §§ 1 og 2 og dets overgang til tredje behandling*  
vedtoges uden afstemning.

**Formanden:** Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse imod dette forslag, betragter jeg det som vedtaget. (Ophold). Det er vedtaget.

Den sidste sag på dagsordenen var:

*Første behandling af forslag til folketingsbeslutning om godkendelse af „Kongeriget Danmarks Hypotekbank“s regnskab for regnskabsåret 1958-59.*

(Udvalgets betænkning med tilhørende forslag til folketingsbeslutning findes i tillæg B. sp. 367).

Sagen sattes til forhandling.

Ingen bad om ordet.

*Forslag til folketingsbeslutning, sålydende:*

„Folketinget godkender „Kongeriget Danmarks Hypotekbank“s regnskab for tiden 1. april 1958-31. marts 1959“,

vedtoges uden afstemning.

*Sagens overgang til anden (sidste) behandling*

vedtoges uden afstemning.

**Formanden:** Der er ikke mere på dagsordenen.

Medlem af folketinget Aksel Larsen har meddelt mig, at han ønsker til landbrugsministeren at stille følgende spørgsmål:

„Vil bilkørsel i Jægersborg Dyrehave fortsat blive tilladt?“

Spørgsmålet vil blive optaget på dagsordenen for tingets førstkommende spørgetid.

Folketingets næste møde afholdes tirsdag den 23. februar kl. 14 med følgende dagsorden:

1) *Valg af 1 medlem til folketingets sukkerudvalg* (i stedet for Jørgen Jørgensen (Ullerup)).

2) *Anden behandling af:*

Forslag til lov om ikraftsættelse i Grønland af visse danske love på den industrielle retsbeskyttelses område.

3) *Første behandling af:*

Forslag til folketingsbeslutning angående statens overtagelse af De danske Sukkerfabrikker [af Fuglsang m. fl.].

Formanden meddelte sluttelig planen for tingets øvrige møder i den følgende uge.

Mødet hævet kl. 13<sup>40</sup>.

## 60. møde.

Tirsdag den 23. februar kl. 14.

**Formanden:** Det er min tunge pligt at meddele folketinget, at Danmarks statsminister, folketingsmand *H. C. Hansen*, er afgået ved døden.

Vi vidste, da hans sygdom skærpedes ved den tid, hvor den burde have været i aftagende, at hans tilstand var alvorlig; men vi håbede så længe, vi turde, og så måtte vi alligevel til slut gøre os fortrolige med, at en livsgerning var tilendebragt.

*H. C. Hansens* politiske interesse begyndte tidligt, og den var allerede i de helt unge år så intens, at han på naturlig måde voksede ind i de tillidshverv, som førte ham frem i forreste række i dansk politik. Han havde let ved at tilegne sig det for hans arbejde nødvendige stof, og han kunne uden vanskelighed forme det til gode indlæg og rammende replikker både i tale og skrift. Han stræbte dog først og fremmest efter at anvende det, som han tilegnede sig, i et opbyggende arbejde.

Det betød ikke, at *H. C. Hansen* var en aladdintype, der kom halvvejs legende til sine resultater. Han arbejdede sig frem til dem, og han arbejdede flittigt og metodisk. Han erhvervede sig en omfattende politisk, historisk og nationaløkonomisk viden, og han glemte ikke, at en dansk politiker, der i videste forstand vil tjene sit land, både må kende og forstå de økonomiske og politiske forhold, der hersker i de lande, som vort land og vore erhverv må have samarbejde og samhandel med.

For at blive i stand til at kunne honorere også dette krav skaffede han sig den nødvendige tid til at lære et par af hovedsprogene så grundigt, at han kunne deltage aktivt og selvstændigt i de for vort land nødvendige og vigtige internationale forhandlinger og konferencer. Vi skal kende en politikers arbejdsvilkår for helt at kunne forstå, hvor megen selvdisciplin det var nødvendigt at have for at gennemføre en sådan ekstrauddannelse midt i en organisationsmæssig og politisk udvikling.

En mand, der så bevidst og så systematisk arbejdede sig frem til sin position, kunne altså ikke kaldes en aladdintype; men hans særegne evner gjorde det ofte til det helt selvfølgelige, at netop han skulle være lederen. Han havde den sikre tro på sig selv, der, fordi den var et helstøbt menneskes naturlige væremåde, skabte tillid til ham i vide kredse. Også denne tillid følte som noget umiddelbart indlysende, der ikke fordrede en forklaring.

Det er disse *H. C. Hansens* karaktertræk, vi må kende for at kunne forstå, hvorfor det var så selvfølgeligt, at han blev betroet stadig mere krævende opgaver.

Det kunne være tilfældigt, at han blev forbundssekretær i DSU kun 23 år gammel; men det var ikke tilfældigt, at DSU fire år senere valgte ham til forbundsformand, og det var heller ikke tilfældigt, at han i 1935 blev formand for de unge socialdemokraters internationale organisation. De ungdomsledere, som valgte ham, vidste allerede dengang, at han havde det udsyn og den kombinationsevne, der er nødvendig for at nå resultater ud over landegrænserne.